

Afscheid Michiel van Veen (VVD)

Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib

29 november 2016

---

Geachte heer Van Veen, beste Michiel,

Bij je aantreden in de Kamer zei je dat het voelde alsof je van FC Groningen overstapte naar Manchester United. Al kwam je op dat moment niet uit Groningen maar uit het Brabantse Cuijk... het was inderdaad de stap van lokale naar nationale politiek. En dat was even wennen, in je lekkende zolderkamer in Den Haag. Over je eerste maanden zei je zelf: "Ik was wethouder, zat aan het stuur. Ineens kom je dan in de Tweede Kamer en ben je één van de 41. Dat moet je opvangen voor jezelf, het moet zich ontwikkelen."

Die ontwikkeling ging snel. Met jouw achtergrond als manager bij Stork, was de portefeuille EZ je op het lijf geschreven. Je zette je met name in voor innovatie, het Nederlandse vestigingsklimaat en de Nederlandse concurrentiepositie. Je deed inspiratie op tijdens werkbezoeken, bijvoorbeeld aan de World Expo in Milaan en de Grüne Woche in Berlijn. Aan het begin van dit jaar was je nog voorzitter van de politieke voorbereidingsgroep voor de interparlementaire conferentie over energie, innovatie en circulaire economie. Je kijkt daar met een positief gevoel op terug, gaf je in je brief zelf aan.

Maar jouw belangstelling, jouw inzet was breder. Je liet je uit over het aantal uren gymles op scholen, over het bewaren en archiveren van Nederlands erfgoed in het buitenland, en over het terugbrengen van de subsidie aan het Rijksmuseum. In het Rijksmuseum heb je geen vrienden gemaakt. En de commissie VWS benoemde jou, samen met Otwin van Dijk en Vera Bergkamp, als rapporteur om de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een handicap in de gaten te houden.

Misschien is het toeval, misschien komt het omdat dat jullie hart uiteindelijk wat dichterbij de dagelijkse praktijk ligt, maar jij zet nu dezelfde stap als Otwin van Dijk. Je wordt burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel.

Na 22 amendementen, 24 moties, 39 Kamervragen en 42 mondelinge bijdragen, laat je de Tweede Kamer en je zolderkamer achter je. Niet langer één van de 41, maar de centrale, verbindende persoon. Terug naar Brabant, dichtbij Cuijk.

Ik zal je eigen beeldspraak, de vergelijking met de overstap van Manchester United terug naar FC Groningen niet aanhouden. Ik volg weinig voetbal, maar ik heb me laten vertellen dat Groningen er beroerd voor staat. Terwijl jij, volgens mij, een mooie toekomst tegemoet gaat, en op een heel warm welkom kunt rekenen. De gemeenteraad van Gemert-Bakel omschreef jou als een gedreven en sterke bestuurder. Een krachtige persoonlijkheid, met een analytische blik en een groot netwerk.

Beste Michiel,

Voor jij het Kamerlidmaatschap écht verruilt voor het openbaar bestuur, heb ik de eer jou te laten weten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, als dank voor je jarenlange inzet voor de publieke zaak. Niet alleen als Kamerlid, maar ook als gemeenteraadslid. Volgens mij is dat een mooie manier om afscheid te nemen van de Kamer. Namens de Kamer wil ik je van harte met je benoeming feliciteren, en je alle goeds toewensen.

Wil je dan nu naar voren komen, zodat ik de versierselen kan opspelden die horen bij deze benoeming?